

# SCHRIJVERS GEZOCHT... EN GEVONDEN

ANBF – <http://www.anbf.be> | <http://www.anbf.eu>

## HOE JE MET SIMPELE VERANDERINGEN JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK KUNT VERMINDEREN

© Catherine Lycops

Vandaag de dag wordt er fel gebruik gemaakt van het bekende “carpe diem”, “pluk de dag”. Jammer genoeg plukt men alsmat meer, zonder aan morgen te denken, en past men dat spreekwoord slecht aan onze levensstijl.

We zijn verkeerd bezig.

Maar wat kan men als student doen om zijn ecologische voetafdruk te verminderen? Eigenlijk is student zijn op

zich al niet zeer ecologisch, vooral als je op kot zit, want dan koop je raak allerlei spullen bij die je thuis al hebt liggen. Als je een doorsnee student bent, print je ook wel eens veel te veel uit, vooral als de examens eraan zitten te komen. Als er op kot niet bepaald een goede organisatie is, kook je vaak voor je eentje. En zo kunnen we nog even door.

Ik voel het al aankomen... Ja, het is inderdaad niet altijd mogelijk om samen te eten, om niet op kot te moeten gaan of om in de blokperiode spaarzaam om te gaan met papier. Maar alle beetjes helpen. Je moet je eigen beetjes zien te vinden.

Wat ik dan gevonden heb? Niets uitzonderlijks: lampen uitdoen in ruimtes waarin niemand zich bevindt,

warme truien aantrekken in plaats van de verwarming aanzetten als het wat frisjes wordt, etc. Wat mijn eten betreft, probeer ik vooral minder te kopen en ook minder verpakkingen mee te brengen. Het belangrijkste is het ook doen, en niet alleen zeggen.

Jammer genoeg doen mensen niet

echt hun best om de natuur wat te sparen, integendeel soms. Men neemt de tijd simpelweg niet, we

HET BELANGRIJKSTE  
IS HET OOK DOEN, EN  
NIET ALLEEN  
ZEGGEN.

denken niet na over de gevolgen van wat we doen. Daar is het! “Hebben” en niet meer “zijn”. “Zijn” wordt ook wel eens uitgelachen of raar bekeken, ook al probeert men het af en toe te promoten met acties zoals “deze man leeft met nog maar honderd spullen, nu is hij een gelukkig iemand”. Wie doet dat echt? Bijna niemand.

Ik besef zeker dat ik een erg pessimistische blik werp op de huidige maatschappij en de toekomst, maar ik denk dat de inspanning die de mens zou moeten leveren om zijn levensstijl aan te passen aan wat de natuur ons schenkt, te groot is voor de meesten onder ons.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben zeker ook geen voorbeeld, maar ik

## DE WINNAARS

De prijsuitreiking vond op 11 februari 2012 plaats in Brussel.

**Catherine Lycops**

werd bekroond in de categorie hoger onderwijs en **Maité Moulart** won de prijs

voor het secundair onderwijs. Beiden kunnen nu een Vlaamse stad – Antwerpen of Gent – verkennen, want

ze kregen een Bongo-pakket voor twee personen cadeau, met vijftig euro extra zakgeld.

De klassen van **Thierry Wattiaux** en

**Sylvie Colle** uit Leuze-en-Hainaut werden voor hun talrijke opkomst beloond met een boekenbon van tweehonderd euro.

beseft het tenminste en ik probeer er iets aan te doen, dag na dag.

Denk aan de anderen, denk aan jezelf, maar denk ook vooral aan de aarde en aan de volgende generaties.

Ecologie kost geld en nog eens dubbel zoveel tijd erbovenop, maar ze is het waard.

## WAAROM IK OP FACEBOOK BEN

© Maité Moulart

Na Skyblog, MSN en Twitter is Facebook een echte trend geworden. Met meer dan vijfhonderd miljoen leden en honderden applicaties om te chatten, e-mails te sturen of spelletjes te spelen is Facebook meer dan een sociaal netwerk geworden. En één iemand uit de enorme hoeveelheid leden ben ik, 17 jaar en al een jaar lang lid van Facebook. Deze website maakt nu deel uit van mijn dagelijks leven. Waarom? Facebook telt veel positieve aspecten.

Ten eerste vergemakkelijkt Facebook het leven. Het is nu veel gemakkelijker om in contact te blijven met mensen die, bijvoorbeeld, uit het buitenland komen. Tijdens de zomervakantie heb ik, dankzij de Wereldjongerendagen in Madrid, veel mensen uit verschillende landen leren kennen. Zonder Facebook zou het niet mogelijk zijn geweest om nog contact te hebben met die mensen. Brieven sturen kan ook, maar dat kost veel tijd vergeleken bij de tijd die we gebruiken om via Facebook in contact te komen. Natuurlijk bestaan gewone e-mails ook, maar zijn er nog veel mensen die elke dag naar hun mails gaan kijken? Terwijl de mensen zeker een keer per dag op Facebook gaan omdat het andere mogelijkheden biedt dan gewoon e-mails sturen en krijgen. Bovendien maakt Facebook het ook gemakkelijker wat organisatie betreft.

Geen probleem meer om op de hoogte te blijven van de laatste inlichtingen over het concert van Suarez of om te weten wanneer het de verjaardag van je vriendin is. Je hebt zelfs geen agenda meer nodig! En als je een fuif wil organiseren en mensen moet uitnodigen, is dat nu in een klik mogelijk. Facebook is bijna een werktuig geworden.

Ten tweede is Facebook gratis en overal te vinden, op de i-pod, de gsm, de computer, in China en in de Verenigde Staten. Het is dus bereikbaar

voor bijna iedereen en universeel. Eender waar de mensen leven, is het mogelijk ze op Facebook terug te vinden, indien ze er lid van zijn natuurlijk.

Ten derde kan Facebook voor van alles gebruikt worden. Van voor een fictieve puppie zorgen tot naar de vakantiefoto's van je vrienden kijken, alles is mogelijk. Je kunt zelfs mensen terugvinden die met jou in de kleuterklas zaten, is dat niet fantastisch?

Maar spijtig genoeg heeft Facebook ook nadelen. Aan de ene kant ontmoet men veel mensen maar aan de andere kant zijn het niet altijd goede ontmoetingen: pedofielen,

inbrekers, etc. – iedereen kan op Facebook zitten en dat kan voor problemen zorgen. Daarom moet je er altijd op letten dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven.

Bovendien zou ik zeggen dat Facebook ook gevaarlijk kan zijn voor ons eigen imago. Sommige gepubliceerde foto's waar we op staan zouden beter privé blijven. Een foto kan soms de hele carrière van

iemand verwoesten. Men moet dus voorzichtig blijven en goed kijken of de foto's

EEN FOTO KAN SOMS  
DE HELE CARRIÈRE  
VAN IEMAND  
VERWOESTEN..

waar we op staan niet beter verwijderd zouden moeten worden.

Nog een ander gevaar van Facebook is dat het soms een beetje verslavend kan worden en tot tijdverspilling kan leiden. Het komt vaak voor dat men maar twee minuutjes op Facebook wil gaan, en dan uiteindelijk meer dan een uur naar profielen en foto's zit te kijken.

Maar al die nadelen zijn er vooral als men Facebook niet goed gebruikt. Ik heb er persoonlijk nooit problemen mee gehad. Ik blijf daar dus een groot voorstander van, en ik moedig iedereen aan om er lid van te worden.